



2DE EDITIE

KIEMER - FEST

ROMMELMARKT

20/03

10 - 16U

KIEMERSTRAAT SINT-NIKLAAS



KINDERANIMATIE



MANY FOOD & DRINKS



OPENDEUR MOMENTEN

11 - 12 U & 14 - 15U



INSCHRIJVING ROMMELMARKT:
KIEMERFEST@GMAIL.COM • KIEMERFEST.BE

GESPONSERD DOOR



PARKING: TORFS - INDUSTRIEPARK WEST 50



*Kijken met
andere ogen*

**5e zondag 40-dagentijd c-jaar
13 maart 2016**

Lied Toro-torito

Traditioneel lied dat gebracht wordt bij gemeenschapsmomenten. Ieder brengt dan drank, eten en muziek mee om te delen.

Welkom

- aan de vormelingen en hun ouders,
- aan allen die hier zijn om eens met andere ogen te kijken
- aan de muziekgroep Kollasuyu Nan

Gebed om nabijheid

- Is ze gestenigd?
- Neen.
- Ze was toch op heterdaad betrapt?
- Is ze dan nog kunnen ontsnappen?
- Neen.
- Is ze dan vrijuit gegaan?
- Waarschijnlijk wel, ik ben niet gebleven.

Intussen stond de integere Jezus heel alleen bij de vrouw.
Haar lichaam trilde nog van panische angst.
Jezus zag het lijden van de vrouw,
en wie lijden ziet,
ziet niet de zonden van de mens.
"Ik veroordeel u niet,
ga heen en zondig voortaan niet meer".

**Goede God,
Wij mogen U leren kennen
als een God die altijd
nieuwe kansen geeft.
Gij rekent het kwade niet aan.
In Jezus herkennen wij wie Gij zijt.
Hij oordeelt niet.
Hij vraagt ons ook niet te oordelen.
Toon ons de weg
van vergeving en nieuw begin.
Vandaag en alle dagen die komen.
Amen.**

Lied Túpac Katari

een lied gemaakt ter nagedachtenis van Tupac Katari, de eerste indiaanse leider die zich verzette tegen de kolonisatie en mishandeling van zijn broeders in de buurt van La Paz. Hij werd gevangen genomen en ter dood gebracht. Zijn laatste boodschap is: "mij alleen kan je doden maar ik zal terugkeren met miljoenen".

Stiltemoment

KVM

Inleiding op de lezing

Jesus biedt een verrassend nieuwe kijk over hoe wij kunnen omgaan met mensen wanneer zij iets verkeerd hebben gedaan. Hij toont ons wat nieuwe kansen geven betekent voor mensen. Hij oordeelt niet of veroordeeld niet.

Evangelie Johannes 8, 1-11

Homilie

Lied Culipi (charango y guitarra) El Charango

Een nummer met charango (klein gitaartje met 12 snaren). Dit is een typisch instrument van de altiplano, het hooggebergte. Tijdens de kolonisatie maakten de mensen hun instrumenten zelf met de hand. Dit is een gedeelte uit het creoolse repertorium. Nu te horen in concertzalen

Kruisje van ouders aan vormelingen

Zegengebed en zegening met wijwater

Dertig kinderen worden bij hun naam naar voor geroepen. Zij maken een boog rond het altaar, staande op de eerste trap.

Als de ouders de naam van hun kind horen, komt één van hen bij de vormeling staan (+ misblaadje). Tegelijkertijd bezorgen 4 catechisten het naamkruisje aan de vormeling / ouder. Als de eerste groep voltallig is, nodigen we de ouders uit om samen het gebed te bidden dat in het misblaadje staat.

Gebed door de ouders samen

God, twaalf jaar geleden hebben wij onze kinderen laten dopen. Ook nu vragen wij: laat hen ervaren dat Gij hen blijft omringen met uw liefde, ook in moeilijke dagen, ook wanneer de wereld hard en koud is. Het kruisje dat wij toen gaven, zullen wij ook nu geven, als teken dat wij onze kinderen willen voorgaan in alles wat goed en waar is. Zodat Gij, God, zichtbaar wordt. God zegene en beware u. Amen.



Van harte welkom
voor de vieringen
van de Goede Week
en Pasen:

Zondag 20 maart om 10u30:

Palmzondag met wijding van palmtakjes

Dinsdag 22 maart om 19u30:

We krijgen de kans om opnieuw te beginnen. Met een eenvoudig gebaar mogen we individueel Gods vergeving en genade ontvangen.

Donderdag 24 maart om 19u30:

We gaan samen aan tafel om Jezus' avondmaal te gedenken: breng een eenvoudig belegde boterham mee. We eten en delen samen, we bidden en vieren.

Vrijdag 25 maart om 15u00:

Door samen de kruisweg te gaan die Jezus aflegde, staan we stil bij ons eigen kruis en dat van velen in de wereld.

Vrijdag 25 maart om 19u30:

Viering voor Goede Vrijdag, samen met Fiori Musicali.

Aansluitend nachtwake: de kerk blijft de hele nacht open om in stilte bij het kruis te kunnen zijn. Elk uur wordt naar een stukje muziek geluisterd en samen gebeden. Je bent vrij om gelijk wanneer de kerk in of uit te gaan. Zaterdagmorgen om 8u15 ontbijten we samen (kostendelend). Hiervoor graag inschrijven.

Zaterdag 26 maart om 20u00:

Dankbaar om het licht dat ons gegeven wordt, vieren we de Paaswake. Doop van Grace, kindje van Frederik Chan en Tuyt Nga Bui. Het Sint-Ceciliakoor zorgt voor de muzikale omlijsting. Na de viering delen we onze paaswensen uit bij een glas.

Zondag 27 maart om 10u30:

Dankbaar omdat ook wij ten volle mogen leven, vieren we in een kindvriendelijke viering en zingen we samen. Na de viering zoeken we paaseieren in de tuin van de pastorijs

U vindt dit alles ook op de vastenfolder, achteraan in de kerk..

Mededelingen

Zending en zegen

Kollasuyu Nan: kacharpaya

Dit afscheidslied is rytmisch en vrolijk.
Het heeft te maken met het leren muziekmaken.
2 spelers beginnen een soort muzikale conversatie
van vraag en antwoord, waarna zich groepen
vormen van 20 personen en meer die meespelen.



GEBEDSVIERING ter ere van SINT-JOZEF, de patroonheilige van onze parochie: zaterdag 19 maart om 19u00.

Een andere bijzondere man,
een nederig stille timmerman is Sint-Jozef,
Zijn naamfeest willen we vieren in de
Sint-Jozefkapel in de Smisstraat.
(niet ver van de Colruyt).
Breng zo mogelijk een zaklamp mee.
Na de viering drinken we er samen nog iets.



In voorbereiding op de viering van Witte Donderdag
en Paaszondag nodigen we allen die graag zingen
van harte uit om mee de liederen door te nemen
op **maandag 21 maart om 19u30 in de kerk.**



**De ouders hangen het kruisje om
en geven hun kind een kruisje
op het voorhoofd met de woorden
'God zegent je en bewaart je'.**



**Wanneer dit gebeurd is, gaat deze groep
terug zittenen wordt de tweede groep
uitgenodigd om hetzelfde te doen.**

Offerande

Uw offergaven van vandaag zijn bestemd voor het
project van Broederlijk Delen.
Zo immers kunnen de mensen van Colombia hun
eigen plannen realiseren tegen armoede en onrecht.

Ondertussen lied: solo de Quena

La quena is een lange fluit, HET instrument
van de Andesvolkeren.

Gebed over de gaven

God, uit uw handen ontvangen wij
dit brood en deze wijn.

Leer ons kiezen tussen oud en nieuw,
tussen kwaad en goed, krom en recht,
dood en leven.

Richt ons op, om recht te doen aan elkaar
en aan de hele schepping.

Aanvaard deze gaven en maak ons nieuw,
door Jezus, uw Zoon. Amen

Gebed bij brood en wijn van leven

De Heer zal bij u zijn

De Heer zal u bewaren

Verheft uw hart

Wij zijn met ons hart bij de Heer

Brengen wij dank aan de Heer onze God

Hij is onze dankbaarheid waardig.

**God van alle mensen,
wij danken U omdat wij door Jezus
leren kijken met andere ogen.
Hij laat ons zien dat Gij ons zoveel geeft
om van te leven.**

**Wij danken U
omdat wij Jezus mogen kennen
en Hij tot ieder van ons zegt:
"Wie wil mag bij mij horen".**

Jezus was een lichtdrager voor vele mensen.
Toen mensen ziek waren,
bracht Hij licht door hen te genezen.
Hij veroordeelde mensen niet,
maar gaf hen telkens weer nieuwe kansen.

**Wij willen zijn zoals Jezus:
mensen die verdriet hebben,
willen wij omarmen,
kinderen die gevormd worden,
helpen wij graag verder,
boeren in Colombia
geven wij kansen om te overleven.**

Vanuit Jezus' liefde voor de mensen willen wij ook verbonden blijven met hen die gestorven zijn (...). Dat zij verder leven in het volle licht van eeuwig leven.

In vuur en vlam willen wij staan voor het goede dat Jezus heeft gebracht. Licht geven vooral daar, waar het koud en somber is.

Daarom zijn wij rond Jezus verzameld om te doen wat Hij ons heeft voorgedaan (...)

Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Mag het verhaal van Jezus in ons verder gaan, dat ook wij goed nieuws brengen en een gemeenschap vormen die vrede uitstraalt.

Bevestig in ons al wat goed is. geef ons nieuwe ogen om te zien, geef ons open handen om te schenken, geef ons een hart om lief te hebben, geef ons de kracht om te geloven in een betere wereld voor iedereen.

Onze Vader

Gebed om vrede

Jezus, maak van ons hoopvolle mensen die bouwen aan een toekomst die U voor alle mensen droomt, een wereld waarin mensen in vrede met elkaar samenleven. Dit vragen wij U, voor vandaag en alle dagen. Amen.

Communie **VIRGENES Del sol**

Een traditioneel lied gewijd aan al de rituelen aan PACHA MAMA moeder aarde die haar kinderen voedt en huisvest en bij gelovige christenen ook staat voor Moeder Maria.



Om in stilte te lezen

Ik wandelde met God
op een mooie zomerse dag.
We snoeven de geur op van dennenbos,
we lachten samen om de eekhoorntjes,
we sprongen over stenen het beekje over.
Soms raakten we in gesprek.
Op een zeker moment vroeg ik Hem:
"Hoe zit dat nu met slechte mensen,
moet ik ook van slechte mensen houden?"
Hij lachte eens voor zich heen,
liep nog een eindje door.
"Slechte mensen?
Als je van ze houdt,
zijn er geen slechte mensen...".



Voorbeden Wij bidden:

Lector:

Voor de boeren in Colombia dat er met hun leven niet gespeeld wordt en zij zelf de touwtjes in handen kunnen nemen Dat zij door hun inzet bedrijven bewust kunnen maken dat hun grond levensnoodzakelijk is voor mens en natuur.

Vormeling:

Voor ons, jongeren die gevormd worden: dat wij ons geroepen weten om te doen zoals Jezus en weten dat wij, net als zijn leerlingen waarvan wij hoorden op ons weekend, telkens weer een nieuwe kans krijgen.

Samen:

Voor ons die leven in een welvarend land: dat wij tijd nemen voor bezinning en rust, dat wij halt roepen aan overconsumptie en verspilzucht, dat wij leren kijken met andere ogen en elkaar liefdevol ontmoeten.

Lied *Condor pasa*

Dit lied is gekend in meer dan 4000 versies en 300 teksten over de wereld.